

STEFANIE

”Hvad kan du overhovedet huske?” spurgte Mats og kørte sine hænder hen ad lårene på sine termobukser.

”Jeg hedder Stefanie Schmidt. Jeg bor i Aalborg. Jeg blev født den 30. marts 1983.”

”Ja? Hvad mere?”

Jeg rystede på hovedet og knugede dynerne tættere om mig. Min krop var iskold og sitrende.

”Kan du ikke huske andet end dit navn, hjemby og fødselsdag?”

”Nej.”

”Hvad med din familie? Venner?”

Jeg rystede kraftigt på hovedet.

Han rejste sig op fra den udslæede seng og gik frem og tilbage på gulvet i kahytten. Efter nogle minutter standsede han og kiggede på mig med et intenst udtryk i øjnene.

”Må jeg se lidt nærmere på dig?”

På trods af, at han var fremmed, stolede mit instinkt på ham. ”Okay.”

Han trak dynerne til siden og kiggede på min krop. ”Det er nogle grimme sår, du har der.” Han pegede på mine underben, hvor huden nogle steder var flået op. ”Gør det meget ondt?”

”Ja.”

”Gør det ondt andre steder?”

”Ja, mit hoved.” Jeg tog mig til hovedet og mærkede en stor flænge. Dernæst holdt jeg mig over maven. ”Og her.”

”I maven?”

”Ja. Og i skridtet. Det mærkes, som om jeg har nogle rifter dernede. Det svider og banker.”

Farven forlod hans ansigt. Med dirrende hænder trak han dynerne op omkring min krop igen.

”Jeg tror, vi skal sejle hjem til mig, Stefanie, og få kigget på dine sår. Jeg har noget vaseline, vi kan smøre på, men først skal du i bad, så du ikke udvikler betændelse. Hvad siger du til den plan?”

Jeg nikkede og hvilede hovedet mod puden. Det var en kraftanstrengelse for mig at holde øjnene åbne.

”Tag dig en lur imens. Vi er der om kort tid.”

Jeg fulgte hans opfordring.

JANNIKS DAGBOG 10-1-2021

HELLE

Jannik, du skal ikke gøre det.

ARI

Lyt ikke til hende, Jannik! Du må ikke være en tøsedreng.

HELLE

Bastian står her og skælver. Han har aldrig grædt så meget før.

ARI

Det er klart. Så trøst ham dog! Er det ikke det, du er hans mor for? Så vi andre kan tage affære og rydde op, når der er behov for det. Hold du dig bare til kvindeting, så går alt glat, og alle bliver glade. Tro mig.

HELLE

Ingen bliver glade, sådan som du, Nathan og Jannik opfører jer!

NATHAN

Helle, der er ikke tid til diskussioner herinde lige nu. Ari har ret. Der skal handles.
Jannik, vi er her for dig. Bare fortsæt.